

Saker jag inte gör: mjölkar kor

Saker jag inte gör:

Lever ett normalt liv som inte går ut på att ständigt försöka se honom, vara nära honom, prata med honom

Tränar; andas in, andas ut, andas in, andas ut, stretcha här, sträck där, flåsa, flåsa, hjärtattack

Dricker kaffe, men jag låtsas att jag gör det, jag vill ju vara som alla andra

Sådant som jag borde göra, typ lägga över mina anti-depressiva i en glasburk

Står upp för mig själv, och säger så här kan jag fan inte ha det längre

Micrar mat, rör inte mitt livsmedel din gudsförgätna djävulsmaskin

Slår människor med basebollträn, även om jag ibland skulle vilja

Mjölkar kor, vilket är synd, fast kanske bra för min rygg

Dricker mig redlös, jag kan inte hur jag än försöker

Ligger med honom, slår honom, dödar honom

Kör bil, låt mig slippa denna fasa tack

Tar bort hans hand då han tar på mig

Diskar, köper istället nytt porslin

Slutar tänka på honom

Flyger

Skäms

Dör

Saker jag gör:

Läser allt jag kan om död, krig, soldater, hjärntumörer och psykisk ohälsa, och undrar varför ingen vill diskutera dessa ämnen med mig

Förälskar mig i upptagna män, oftast rödhåriga sådana med genomträngande blick och aggressionsproblem

Blir stolt över 40-åriga män som egentligen kanske är sexistiska svin, vilket jag förtränger

Går med pappa på stan och pekar ut hipsters för att han ska få se hur de ser ut irl

Försöker tala sanning men lyckas alltid på något sätt få in en liten lögn

Älskar personer alldeles för mycket, så där så det gör ont att andas

Förälskar mig i upptagen man, oftast rödhårig, mest ironisk

Experimenterar med min dödsångest, känner in, känner efter
Känner mig cynisk och har sex som inte betyder någonting

Tar saker som inte är mina, jag vill vara alla andra

Går på begravningar för att ha något att skriva om

Inreder mitt hem med saker jag hittar i soprummet

Stannar längre, sitter närmre, ser på honom

Ser det jag vill se

Kysser honom

Spyr

Dör

Saker jag inte ser:

Sverigedemokraterna som ett feministiskt parti, för det går inte, det är tekniskt och fysiskt och på alla andra vis omöjligt, det måste det vara

Mitt ansikte när jag rodnande stammar fram något osammanhängande, vilket är tur, annars hade jag nog inte stått ut med att leva med mig själv

Att hon mår så dåligt, antagligen sämre än jag gör, och jag får sådan ångest över att jag är så självupptagen

Nyhetsartiklar och bilder och filmer med söndersprängda barn från Gaza, jag kan inte, måste blunda

Träden för skogen och skogen för träden och havet för skogen och allt det där

Mig själv i ett fungerande förhållande, någonsin, det sörjer jag

Jultomten, jag somnar fan alltid till när jag väntar på honom

Allt han gör som är fel, omoraliskt och avtändande

Majonäsen, den leker kurragömma i kylskåpet

Stolpar och sådant som kommer i min väg

Alla andra, här finns bara jag, jag jag jag

Honom, allt jag vill är att se honom

Framtiden, för den finns inte

Rymdfarkoster

Mitt bakhuvud

Döden

Saker jag ser:

Han som sitter utanför konsum och alltid lika glatt hälsar med ett "Hej, hej" och visar gluggen mellan framtänderna då han ler

Hur du drar streck efter streck och skapar något som inte fanns förut, det är magi på en nivå som överstiger min intelligens

Hur det hänger ihop, hur allt hänger ihop, och min hjärna skrumpnar av vördnad inför det hela

Hur de bråkar, och fast jag vänder bort blicken fortsätter jag att se dem

De osäkra blickarna, och ångesten som inte är min egen blir det plötsligt

Honom, och gömmer mig bakom ett hörn, försöker andas normalt

Barnen som är så oförstörda och ovetande att det gör ont i mig

Hur bananerna i fruktskålen blir brunare för varje jävla dag

Mig själv i spegeln innan jag slår sönder den

Uppfällda paraplyer och nerböjda nackar

Väckarklockan som visar tjugo i fyra

Rivsåren på din hals och arm

Krokusar i trädgården

Andetagen mot rutan

Ensamheten

För mycket

Döden

Saker jag inte är:

Någon som existerar för att du ska ha något att se på, att ta på, att tillfredsställa dig själv med, att tala om och skämta om, objektifiera och sexualisera

Samlad, jag spretar åt alla håll och allt som oftast är några delar av mig borttappade, gömda eller glömda

Försvarslös, jag kan stå upp för mig själv, ta hand om mig själv, slå ner den som vågar sig nära

Redo för att leva, fast jag försöker, jag försöker och försöker och lever på något vis ändå

Likgiltig, i själva verket känner jag alldeles för mycket för allting, men det får ingen se

En av de som inte kan skillnaden på dem och de, de jävlarna

En enhörning, fast jag skulle gärna ha en vit flygande man

Rik, men jag klarar mig på nudlar och cigaretter

Ett helgon, en förebild, någon att se upp till

Arg, aldrig arg, bara ledsen, bara besviken

Olycklig, inte på riktigt, så att det räknas

Vänlig, fast jag är bra på att låtsas

Stark, det spricker så lätt

Den jag vill vara

Den jag är

Dum

Död

Saker jag är:

En subatomär partikel vars vågfunktion aldrig kommer att kollapsa, för att det ska hända behövs en observatör och ingen ser mig, jag är osynlig

Den ödmjuka talangen som antagligen kommer bli bortglömd i morgon, men som idag tar allt vad hon kan komma över utan att säga ett ord

Den som ser och förstår och kopplar ihop och skapar och ändrar och bygger och förstör och bjuder in och stänger ute

Hon som vill rädda världen men finner sig oförmögen till att rädda sig själv och sina vissnande krukväxter

Hon som botar ångest med sex hon sedan får ångest av, vilket botas med mer sex

Ett vandrande diskussionsunderlag, bordsunderlag, sittunderlag

Orsaken till att jag oftare är ensammare än jag vill vara

Fantastiskt duktig på att förminska mig själv

Kaosig och hög och påverkad och full

Smart, jag ser igenom allt och alla

Medveten, om allt, hela tiden

Vacker, har jag fått för mig

Rädd, hela tiden

Borttappad

Ostoppbar

Död